



Overal, in alle landen, goede kinderboeken in blijde kinderhanden!

Stichting Jedidja CS

E-mail: jedidjacs@ziggo.nl

Website: www.jedidjacs.nl

KvK Alkmaar: 37106609

Adres: Jan Dirk z'n Dal 1

1931 DK Egmond a. Zee

Door uw giften kunnen we
doorgaan met dit werk.

IBAN: NL46 INGB 0009555632

t.n.v. Stichting Jedidja CS te
Egmond aan Zee

Bestuursleden:

Mw. P.J. B. Codrington, voorzitter

Mw. T. Vos – Tissing, secretaris

Mw. mr. S. Codrington, penningmeester

Mw. G. Douma - Schuring, bestuurder Public Relations

Mw. G. Schipper, adviseur

De Stichting Jedidja CS heeft geen directie. Het werk van de stichting wordt uitsluitend onbezoldigd gedaan door bestuursleden en andere vrijwilligers vanuit hun eigen woning.

Nieuwsbrief van de Stichting Jedidja CS

2017 - 2018

De vierde druk van het tweetalige, educatief boekje “Ons zusje - Our little sister – Paula” met een slotwoord van Paula Z- D. is nu verkrijgbaar. We hopen dat velen het boekje op school en thuis zullen lezen en over de inhoud zullen praten. Inmiddels mochten wij in 2017 de derde en de vierde druk van dit boekje met een slotwoord van Paula gratis uitdelen. We zijn dankbaar voor alle positieve reacties vooral van scholieren van het Middelbaar Onderwijs en van de hoogste groepen van de basisschool. Er zijn ook in Israël, Engeland, Zuid Afrika en België boeken van de Stg. Jedidja CS uitgedeeld. Uw gebeden, bemoedigen en uw financiële steun worden zeer op prijs gesteld en zijn nodig om dit werk voort te zetten. Bedankt voor uw betrokkenheid.

Hieronder volgt voor belangstellenden een bemoedigende overdenking van de voorzitter van de Stichting Jedidja CS :

VAN VER BEN IK NAAR JE TOEGEKOMEN. IK HEB JE ALTIJD LIEFGEHAD. MIJN LIEFDE ZAL JE ALTIJD VERGEZELLEN. (Zie Jeremia 31 vers 3).

Elke keer als ik door de straten van Jeruzalem wandel, bijvoorbeeld door de wijk Miskinot Sheananim, en als ik weer op het plein kom waar de Hurva synagoge staat, word ik stil vanwege de Beloften van de Eeuwige aan Israël en Juda. De God van Israël belooft o.a. in Jeremia 30 : 17 – 22 (NBV) dat HIJ het lot van Jakobs tenten ten goede keert. HIJ zal zich om de woningen bekommeren. De steden zullen uit de as herrijzen, paleizen worden in hun oude pracht hersteld. Dansend komen de mensen naar buiten, met een loflied op de lippen. Ik doe het volk in aantal toenemen, het neemt niet meer in aantal af. Ik geef het aanzien, het wordt niet langer veracht. In Jeremia 31 vers 3 zegt de Heere : “ Van ver ben IK naar je toegekomen. IK heb je altijd liefgehad. Mijn Liefde zal je altijd vergezellen.”

In het jaar 1700 is een groep Oost Europese Joden naar de Oude Stad van Jeruzalem verhuisd. Ze begonnen daar met de bouw van een synagoge. Deze werd nooit voltooid. In 1720 werd de gemeenschap vernietigd. De Hurva synagoge werd in 1864 op de ruïne van de oude synagoge van ± 1700 gebouwd. In mei 1948 hebben Arabische legioenen de Hurva synagoge opgeblazen. In 1967 heeft Israël de Oude Stad van Jeruzalem heroverd en heeft men zich o.a. toegewijd aan het herbouwen van de Hurva synagoge. In 2010 was de herbouw voltooid. Nu kan men de Hurva synagoge in volle glorie bewonderen. Op het plein bij de synagoge ziet men op maandag en op donderdag dansende mensen op weg naar Ha Kotel (de Westelijke Muur ook wel Klaagmuur genoemd) voor de Bar Mitswa en / of Bat Mitswa vieringen. Wat een zegen om te weten dat Vader God het werk dat HIJ begonnen is zal voltooien.

We vieren weer Kerstfeest en denken aan de Heere Jezus die van ver naar ons toegekomen is en ons liefheeft met Zijn eeuwige Liefde. Niets, ja, niemand kan Zijn Liefde kapotmaken.

Een engel van de Heere verscheen in een droom en vertelde Jozef dat Maria een Zoon zou baren en dat men HEM de naam IMMANUËL moest geven, wat GOD MET ONS betekent. (Zie Matteüs 1 vers 23). De Heere Jezus kwam bij ons als een gewoon mens. Hij, de Zoon van God kwam van ver naar ons toe en liet ons zien hoeveel Vader God, de Eeuwige, van ons houdt. Ja, de Heere Jezus is van ver naar ons toegekomen en HIJ heeft ons altijd liefgehad. HIJ heeft Zijn Leven voor ons gegeven en Zijn Liefde zal ons altijd vergezellen. We geloven dat HIJ terugkomt en dat HIJ echte VREDE zal brengen maar ook nu wil HIJ, de Eeuwige, in onze harten en onze levens regeren met Zijn Liefde, Zijn Vrede en Zijn Vreugde. HIJ wil ons door de Heilige Geest helpen en leiden en genade schenken om Zijn Wil te doen totdat HIJ terugkomt. We mogen tot die tijd tot zegen zijn voor elkaar, tot zegen voor de medemens. Terwijl wij bezig zijn Zijn Wil te doen mogen we uitkijken naar Zijn Wederkomst. We weten niet precies wanneer HIJ terugkomt maar als je goed om je heen kijkt en goed luistert hoor je al Zijn naderende Voetstappen. (Zie Matteüs 24). De Heere Jezus heeft beloofd dat Zijn reine, heilige Liefde ons altijd zal vergezellen. Ook in 2018 zal Hij zeker Zijn Beloften waarmaken en ons nooit in de steek laten. De zegen van de Eeuwige gedurende de Kerstdagen en in het nieuwe jaar 2018 toegebeden.

Patricia J.B.Codrington

(Auteursnaam: Patricia Codrington Schipper)

E-mail: jedidiacs@ziggo.nl

Website: www.jedidiacs.nl

Egmond aan Zee, 14 december 2017

Ons zusje - our little sister- Paula

Auteur : Patricia Codrington Schipper

Vierde druk met slotwoord van Paula Z-D, die inmiddels een liefdevolle moeder en oma is en op scholen in Engeland haar verhaal mag vertellen.

ISBN: 978 9079914104 Stichting Jedidja CS, Egmond aan Zee, 2017.



Een tweetalig (Ned. – Eng.), educatief boek met een verhaal over mensen in de Tweede Wereldoorlog. Een verhaal om nooit te vergeten over jonge en oude mensen die verlangen naar vrede. Mensen die verlangen naar een rustig leven in een veilige, vertrouwde omgeving. Het verhaal gaat over een moedig gezin en vooral over een liefdevolle moeder die niet voor een kleintje vervaard was. Patricia J.B.Codrington (Auteursnaam : Patricia Codrington Schipper) heeft de verhalen van Bea en de verhalen van haar broers en zussen over hun Joodse zusje Paula opgetekend en vertaald.

In het laatste hoofdstuk van dit boek staan woorden van Paula D - Z. Het is de wens van Bea en haar broers en zussen en van Paula om hun familienamen niet in het boek te vermelden. Wat de ouders van Bea tijdens de oorlog gedaan hebben was voor hen vanzelfsprekend. Dit boek is een eerbetoon aan alle onbekende mensen die anderen tijdens "een" oorlog hebben geholpen. Moeder M. heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog op liefdevolle wijze voor het kleine Joodse meisje Paula D. gezorgd. Paula is nu oma. Ze is dankbaar voor alles wat de familie M. voor haar heeft gedaan. Paula heeft de familie M. voorgedragen voor de Yad Vashem onderscheiding. Vader en moeder M. kregen de onderscheiding postuum op 13 juli 2000. Paula schreef: "Het is de leider van Duitsland tijdens de W.O.II niet gelukt om de familie D. uit te roeien, zonder de familie M. was hij misschien wel een stapje dichterbij zijn doel gekomen! De dapperheid, liefde en immense moed van vader en moeder M. moeten doorgegeven worden aan toekomstige generaties."

This is a bilingual, educational book with a story to remember and concluding words from Paula D. A book with a story about people during World War II. People with their pain, sorrow, joy and longings. Young and old people longing for peace, longing for a quiet life in safe, peaceful surroundings. "Our little sister Paula" is about a courageous family and above all about a loving mother who was not easily frightened. During the Second World War mother M. lovingly took care of the little Jewish girl Paula D. Paula is now a grandmother. She is thankful for everything family M. has done for her. Paula has recommended father and mother M. for the Yad Vashem decoration, a decoration for the Righteous among the Nations. This was granted posthumously on July 13, 2000. Paula wrote: "The leader of Germany during the Second World War certainly did not manage to wipe out the D. family, but without family M. he might have got closer to it. Future generations need to know about the courage, love and immense bravery of father and mother M." Bea, one of the daughters of family M., told Patricia the story of her little Jewish sister Paula D. Paula has written concluding words in this book. Bea, her brothers and sisters and Paula have chosen not to mention the surnames of their families in this book. What Bea's parents did during the Second World War was, according to them, not extraordinary. A lot of people did the same. This book has been written to honour all the unknown persons who have helped and are still helping others during a war.

Let op : Beperkte oplage ! De Stg. Jedidja CS verkoopt geen boeken. Onze boeken worden gratis uitgedeeld. Een gift / donatie is van harte welkom om dit werk voort te zetten. Scholen, kinderclubs, zondagsscholen mogen het onderstaande formulier gebruiken om boeken van de Stichting Jedidja CS aan te vragen.

Stg. Jedidja CS

Jan dirk z'n dal 1

1931 DK Egmond aan Zee

Naam school / club :.....

Adres school / club :.....

Postcode - Plaats :.....

E-mail :.....

Tel. nr.:.....

Groep / Klas:.....

Naam Leerkracht :.....

Doel :

Wij verklaren de boeken te gebruiken voor

.....

.....

.....

Datum :.....

Handtekening :.....

