



Overal, in alle landen, goede kinderboeken in blijde kinderhanden!

Stichting Jedidja CS

E-mail: jedidjacs@ziggo.nl

Website: www.jedidjacs.nl

KvK Alkmaar: 37106609

Adres: Jan Dirk z'n Dal 1

1931 DK Egmond a. Zee

Door uw giften kunnen we
doorgaan met dit werk.

IBAN: NL46 INGB 0009555632

t.n.v. Stichting Jedidja CS te
Egmond aan Zee

Bestuursleden:

Mw. P.J. B. Codrington, voorzitter

Mw. T. Vos – Tissing, secretaris

Mw. mr. S. Codrington, penningmeester

Mw. G. Douma - Schuring, bestuurder Public Relations

Mw. G. Schipper, adviseur

De Stichting Jedidja CS heeft geen directie. Het werk van de stichting wordt uitsluitend onbezoldigd gedaan door bestuursleden en andere vrijwilligers vanuit hun eigen woning.

Nieuwsbrief van de Stichting Jedidja CS

Januari Februari Maart 2022

In mijn boeken spelen en leven kinderen van kleur en blanke kinderen samen. We kunnen zoveel van elkaar leren. Door met elkaar om te gaan verrijken we elkaars leven. Door kinderen te leren om samen te spelen, samen te leren, samen te leven, leren ze respectvol met elkaar om te gaan. Ze gaan beter begrijpen dat je het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn om vreedzaam samen te leven. Je kunt veel goede dingen van elkaar leren en je zult merken dat we veel meer gemeenschappelijk hebben dan we denken. Later als deze kinderen volwassen zijn en zelfs op jonge leeftijd zullen ze voor minder bededen opkomen en zullen ze helpen daar waar het echt nodig is en ze zullen rechtvaardig zijn. “Jong geleerd is oud gedaan.” “Wat je niet wil dat jou geschiedt, doe het ook een ander niet.” “Wees barmhartig zoals jullie Vader in de hemel barmhartig is.” Het is belangrijk dat kinderen leren dat voor en bij God ieder mens uniek is en dat de één niet meer waard is dan de ander. We zijn gelijkwaardig. De Heere Jezus heeft zijn leven gegeven omdat HIJ ieder mens waardevol vindt! (Zie Johannes 3 vers 16).

Ik werd er onlangs bij bepaald dat we het werk van de Stg. Jedidja CS als vrijwilligers vanuit onze eigen woningen doen en dat kwam door een placemat op de eettafel met de letters van het Hebreeuwse alfabet. Ik keek naar de tweede letter Bet (huis) en ik moest denken aan de uitleg van de oude rabbijn Brodman in zijn centrum in Savion in de buurt van Tel Aviv, Israël. Hij is niet meer hier op aarde maar de positieve invloed die hij op mij en vele anderen heeft gehad zal blijven. Hij zocht naar “verbinding” en ging respectvol met iedereen om. Hij vertelde dat de vorm van de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet laat zien dat je van boven, van onderen en ook van achteren beschermd wordt en dat je met open vizier naar buiten, naar de wereld om je heen mag kijken. Ja, ons huis is niet zomaar een woning. Het is een thuis, waar je je veilig mag voelen en vanuit die veiligheid mag je door genade met liefdevolle ogen naar buiten kijken en het goede zien dat Vader God ons wil laten zien. Het jaar 2021 ligt achter ons. We kijken vooruit naar goede dingen, zegeningen waarmee Vader God ons tegemoet treedt. Het kan alleen maar

beter worden! Waarom? Omdat God, de Eeuwige, met ons is. De Eeuwige vervult ons in de morgen met Zijn reine, heilige Liefde en Vader God laat ons van blijdschap juichen al onze dagen (zie Psalm 90 en Psalm 108 vers 5). Hemelhoog is Zijn heilige Liefde, tot aan de wolken reikt Zijn Trouw. In Jesaja 43 staan beloften voor het volk Israël en ook voor alle andere kinderen van de Eeuwige. Wij zijn door de Eeuwige geformeerd om Zijn lof te verkondigen. Er is geen andere God zoals de Eeuwige. De Enige Waarachtige is het waard dat wij op Zijn onvoorwaardelijke Liefde reageren met een dankbaar hart en Hem lof brengen. De Heere is onze lof en dank waardig. De Heere Jezus kwam als Zoon van God en Zoon des mensen (zie Jesaja 53). De Heere voelt met ons mee. HIJ draagt onze lasten ook vandaag daarom mogen wij "rechttop" gaan. HIJ ondersteunt en beschermt Zijn kinderen. We hebben een machtige Heiland die nimmer de Zijnen vergeet. De Heere Jezus is onze Hogepriester. HIJ leeft om voor ons te pleiten (zie Hebreëen 4 tot en met hoofdstuk 10). We roemen in Zijn overwinningskracht. Zijn Vrede overwint altijd!

Er zijn nog exemplaren verkrijgbaar van het educatieve, tweetalige (Ned. - Engels) boek, " Ons zusje - our little sister - Paula"(vijfde druk, tweede oplage) en het gebedenboekje "U geeft levenskracht en moed". Binnenkort verschijnt het tweede gebedenboek " Het blauw van de hemel vertelt van Gods Trouw". Hiervan kan tevens een boek vol herinneringen gemaakt worden door in de daarvoor bestemde ruimte eigen gebeden, gedichten enzovoort op te schrijven. We bidden dat al onze boeken tot zegen mogen zijn voor de medemens.

Een jaar vol van de Vrede en de Vreugde van de Eeuwige toegebeden mede namens de overige bestuursleden van de Stg. Jedidja CS, Patricia J.B. Codrington (auteursnaam: Patricia Codrington Schipper).

U mag boeken van de Stichting Jedidja CS aanvragen via e-mail jedidjacs@ziggo.nl of telefonisch 0725063863. Op het aanvraag formulier hieronder mag u uw gegevens invullen en vertellen waarom u boeken van de Stg. Jedidja CS zou willen ontvangen. Op de website www.jedidjacs.nl leest u meer over de boeken die uitgedeeld worden door de Stichting Jedidja CS. Om misbruik te voorkomen heeft het Bestuur besloten om duidelijk in de boeken van de Stichting Jedidja CS te vermelden dat verkoop verboden is. Een vrijwillige bijdrage (donatie) om dit werk voort te zetten is echter hartelijk welkom. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw gebeden en uw financiële steun voor het werk van de Stichting Jedidja CS.

De Stichting Jedidja CS is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften, schenkingen aan de Stichting Jedidja CS kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.

© Stichting Jedidja CS, Egmond aan Zee, 2022

Scholen, boekwinkels, (groot-) ouders / opvoedkundigen, pastorale werkers mogen boeken aanvragen bij de Stichting Jedidja CS te Egmond aan Zee. I: www.jedidjacs.nl .

E: jedidjacs@ziggo.nl .

Let op : Beperkte oplagen !

Aanvraag formulier boeken van de

Stg. Jedidja CS

Jan dirk z'n dal 1

1931 DK Egmond aan Zee

Naam school / club / kerk:

Adres school / club/ kerk : -----

Postcode - Plaats :.....

E-mail :.....

Tel. nr.:.....

Groep / Klas:.....

Naam Leerkracht :.....

Doel :

Wij verklaren de boeken te gebruiken voor

Datum :.....

Handtekening :.....

© Stichting Jedidja CS, Egmond aan Zee, 2022.

De volgende boeken zijn gratis verkrijgbaar:

1. **“U geeft levenskracht en moed”** - Een boekje met 31 gebeden. Gebeden naar aanleiding van Psalmen en Bijbelverzen die door de schrijfster in verschillende vertalingen gelezen en herlezen zijn. ISBN: 9 789079 914081..Derde druk,tweede oplage, 2021.© Stichting Jedidja CS, Egmond aan Zee.

2. **Ons zusje Paula –Our little sister Paula. Tweetalig (Ned. – Eng.), vijfde druk, tweede oplage, 2021. ISBN 9789079914104. Een educatief boek van de Stichting Jedidja CS met “concluding words from Paula D.”**

Auteur : Patricia Codrington Schipper. In het laatste hoofdstuk van dit boekje woorden van Paula D., die inmiddels een liefdevolle moeder en grootmoeder is.



Er zijn nog enkele exemplaren van de volgende boeken verkrijgbaar bij de Stichting Jedidja CS :

1. **Tommie houdt van koekjes – om voor te lezen vanaf 4 jaar en om zelf te lezen vanaf 7 jaar.**

2. **Het Huis vol licht – om samen te lezen vanaf 7 jaar**

3. **Omi Rachel vertelt – om samen te lezen vanaf 7 jaar**

Binnenkort verkrijgbaar:

“Het blauw van de hemel vertelt van Gods Trouw.” ISBN : 9789079914005

© Stichting Jedidja CS, Egmond aan Zee, 2022.